

## *Året som gått på Furuliden 2018*

Vi började året lite stilla efter julhelgerna. På Trettondagsafton sjöng kantorn Maria Bertilsson Panago och barn så fint för oss.

Tomtarna packades ner i sina lådor igen och den stora, nya granen likaså med väntan till nästa jul.

Vi körde igång med vår mötesplats på tisdagar där olika föreningar håller i ett varierande program med musik, film, berättelser, mm.

Väntjänsten med frivilliga pensionärer kom igång där de besöker våra omsorgstagare och hjälper till med diverse aktiviteter.

Högläsning med Margaretha och Marianne började igen.

Studiecirkeln om Folkhemmet blev mycket omtyckt där flera deltog och ledaren Karin Persson hade mycket att berätta.

Alla Hjärtans Dag firades i februari med pyssel och hjärtanskakor till kaffet. Goda semlor blev det också på Fettisdagen.

En lördag i februari kom Mohedarevyn hit och det är en av årets större höjdpunkter där väldigt många samlades i den stora salen.

Vi började förbereda den stora loppisen. Det rensades i förråd, lådor och skåp på hela huset. Loppisen stod öppen i flera veckor och försäljningen gick bra.

I mars månad ordnades våffelcafe. Påsken firades med samtal om minnen och traditioner, tipsfrågor om påsken, Långagårds dagis kom utklädda och sjöng för oss.

Mohedas och Slätthögs kyrkliga syföreningar bjöd hela huset på ostkaka och bakelser på våren.

I april firade vi Valborgsmässoafton med Harmonikören som sjöng in våren och god tårta till kaffet.

Alvesta Rotaryklubb bjöd oss på musikunderhållning och tårta i maj.

Både Eddes Mode och Seniorshopen kom hit och sålde kläder.

Vi firade Mors Dag med tårta till kaffet.

En vacker kväll i juni hade vi grillfest. Vi satt ute och njöt av god mat och underhållning av vår egna trubadur Cosmin.

Nationaldagen firades med goda bakelser.

Vår arbetsterapeut har cyklat med våra omsorgstagare med parcykeln, många har provat detta.

I slutet på juni gick en del av personalen på semester och duktiga vikarier kom in. Vi hade även många duktiga ferierarbetare hos oss.

Vi firade midsommar med dans runt stången, musik och jordgubbstårta.

Under den extremt varma sommaren var vi ute i skuggan mycket. Vi fick mycket dricka och glass. Vi besökte kyrkans trädgårdscafé flera gånger, det är alltid trevligt där.

Musikskolans ungdomar kom och underhöll lika bra som vanligt.

En torsdag i augusti gick det buss till danspalatsen Tyrolen utanför Alvesta. Vi dansade, fikade, umgicks och kände nostalgi med flera hundra personer.

På Mohedadagen i slutet på augusti åkte vi fina raggarbilar genom centrum, alltid lika uppskattat.

Omsorgstagarna fick möjlighet att förtidsrösta här och många gjorde detta.

I september började vi en ny musikcirkel med ledare Marie Carlsson. Det är kyrkan som hjälper oss med evenemanget. Det blev mycket populärt och det körs två olika grupper.

Som vanligt kom både Eddes Mode och seniorshopen med försäljning av kläder.

Lars-Ingvar har en grupp där vi samtalar om olika ämnen och det blev väldigt omtyckt.

På kanelbullens Dag ordnades kafferep med sju sorters kakor, vi dukade med gamla serviser och hela salen var fullsatt.

Den 17 oktober var vi nere i församlingshemmet på En Dag För Äldre.

Alla Helgons Dag sjöng Maria Bertilsson Panagou och barn så stämningsfullt. Alla hade möjlighet att tända ljus för nära och kära.

Den 6 november fick vi goda Gustav Adolfsbakelser till kaffet.

Det blev en riktig fest när vi hade rockafton en kväll i det mörkaste november. Alla åt tillsammans hamburgare med tillbehör. Erling Elvis Lundberg sjöng Elvislåtar hela kvällen.

På Fars Dag bjöds det på tårta.

Den 29 november gick vår traditionella julmarknad av stapeln. Det blev knallar, lotteri, cafe och julbord. En lyckad dag.

Stora kören Tonträffen sjöng fina julsånger för oss och det gjorde även Mohedas egna PRO-kör, Slätthögs cittragrupp och Inge Friden.

Julstöket började med pyssel, pepparkaksbak, luciafirande med Långagårds dagisbarn, mm. Alla fick göra varsin julgrupp att ta med sig hem. Det blev full kreavitet bland mossa, blommor och pynt.

Vi firade Nobeldagen med tre rätters meny. Vi åt alla tillsammans och Lars-Ingvar och Irene underhöll.

På julafton fick vi besök av små tomtenissar som tog sig runt på alla avdelningar. Andra dagar i jul sjöng Kent o Ann-Sofie Ek fina

julsånger, vi hade tipsrunda med julfrågor, Lars-Ingvar visade söndagsfilm.

Nyår kom och året gick fort som vanligt.

Under hela året har vi haft mycket fin underhållning bla av Tonny o Madelene, Lars-Ingvar o Inez, Barbro o Lena, Bjärnborgs, Birgitta o Tore, Bälgyran, Martin Persson, Musik i syd med fredagsrock och Hanna o Petter, Börje o Birgitta, PRO-teater, Ingegerd o Thomas, Leif Adolfsson o Ingalill och många mer.

Vi har haft mycket olika aktiviteter som stickcafe, bakning, filmvisning, gudstjänster, nagelmålning, utevistelse, fikastunder, vi har gympat 77 gånger, spelat bingo 41 gånger och gått tipsrunda 27 gånger!!

Stort o smått allt är lika viktigt, väl mött år 2019.

Följ oss gärna på Instagram Furulidenmoheda.

/ Furuliden dagverksamheten.